

the Sun

COGITO ERGO SUN

Redactioneel

Welkom op zowaar al de tweede Scintilla VriMiBo na wat gefaal van Proto en geheld van MarcelW en Kees vorige week die de aftertentamenborrel gewoon door hebben gezet! Geen Elfstedentocht dit weekend, dus geen excuus om vandaag niet lekker aan het bier te gaan. Onze puzzel kan je hierbij goed op weg helpen want er is weer een gratis meter te verdienen. Deze SUN bevat bijdragen van nieuwe redactieleden dus veel leesplezier (wil jij ook awesome zijn? Er kunnen meer mensen in een SUN!). Namens de redactie, Proost!

Agenda

- 13 feb Schaatsen met de Sjaarcie
- 16 feb 70e Cantus Scintillae
- 20 feb SHOCK Hobbyavond
- 21 feb FFFF ALV
- 22 feb Onderwijslunch
- 23 feb Stellae Valentijnsborrel - Kom gekleed in rood/roze voor gratis cocktail!
- 02 mrt Start SCALA Liftweekend - zo snel mogelijk naar Gent liften
- 09 mrt Scintilla VriMiBo
- 29 mrt Constipatieborrel - Kom het nieuwe Borrelbestuur feliciteren

Van het Bestuur

Ook al is het buiten 10 graden aan het vriezen en heeft iedereen het hart vol van ijs en schaatsen, in de Scintilla-kamer is hier niets van te merken. Zoals altijd is het weer genotvol warm in deze knusse kamer. Dus ondanks dat de mensen hier dik aangekleed en rillend van de kou binnen komen lopen, zit het bestuur er altijd warmpjes bij.

Waarschijnlijk heb je op het moment van lezen een koud biertje in de hand. Met de kou die buiten heerst zou het misschien wel plezant zijn om juist een heet biertje te hebben. Een heet biertje klinkt misschien blasfemisch, maar een heet biertje is een typisch Gronings streekdrankje bedoeld voor het opwarmen van afgekoelde schaatsenrijders en postbodes. Met zo'n heet biertje in de hand willen we wel een proost uitbrengen. Op de koningin! Op Scintilla!

Recept van de Tweek

Valentijnscocktail

Omdat het volgende week Valentijnsdag is en de Stellae-cocktailborrel nog even op zich laat wachten (23 februari), hier een recept voor een Valentijnscocktail om je Valentijn dronken te voeren. Misschien heeft het zin? Je moet wel een beetje moeite doen!



Stamp in een vijzel 1 eetlepel verse muntblaadjes met 3 eetlepels suiker tot groene muntsuiker. Strooi dit op een bordje, druk de randen van twee champagneflûtes in losgeklopt eiwit en vervolgens in deze suiker. Laat even drogen en vul de glazen voor een derde met granaatappelsap. Vul aan met bubbels naar keuze (cava, cremant, sekt of prosecco) en laat er een paar granaatappelzaden in vallen.

Granaatappels zijn te verkrijgen op de markt of als losse zaadjes in de supermarkt. Ze zijn heel gezond, en, als je er in gelooft, lustopwekkend!

Lieve Sunny

Hoewel je zou denken 'hoe meer zielen, hoe meer vreugd' heb ik het idee dat de ATer die ik laatst meenam toch niet zo vreugdevol was. Hoe kan dit?

Liefs,
Carnegie Mellon

Beste Carnegie,

Over het algemeen gaat de stelling met betrekking tot de hoeveelheid mensen en het gehalte vreugd inderdaad mooi op. Alleen hebben we ook te maken met randvoorwaarden. Stel je gaat op een vrijdagmiddag nog even een drankje drinken, dan moet je proberen om vriendelijk te zijn tegen je medeborrelgenoten. Het staat je vrij om anderen te voorzien van een vloeibare versnapering, zodat zij een soortgelijk gebaar terug kunnen maken. Als je deze vriendelijkheid wilt behouden gaat het natuurlijk niet helpen als je "beter" probeert te zijn dan je mede-borrelaars. Voor de meeste mensen is dat een niet al te moeilijke opgave, alleen voor sommigen is het moeilijk omdat ze denken minderwaardig te zijn ten opzichte van de mensen om hen heen. Om dat te verbloemen kunnen deze lieden zich proberen te bewijzen door anderen in een negatief daglicht pogen te zetten. In sommige gevallen is dat minderwaardigheidsgevoel wel te verklaren, want misschien klinkt je studie wel als heel moeilijk en interessant in de grote boze buitenwereld, ELers zijn niet snel

onder de indruk van de zwaarte van een andere studie. Dat is ook niet zo raar, anders zou de gemiddelde studieduur bij EL wel dichter bij de nominale studieduur liggen. De persoon in kwestie kan er dus weinig aan doen dat zijn aanwezigheid een drukkende werking op de gezelligheid heeft. Wat je er zelf aan kan doen is of hem niet meer meenemen naar een borrel, of hem er op wijzen dat hij moet proberen op een andere manier aardig te worden gevonden en vooral te praten over onzinnige dingen, zeker zo aan het begin van het weekend. Dan zal hij merken dat wij ELers best wel sociale en vriendelijke mensen kunnen zijn en kan iedereen genieten van een fijne borrel. En speciaal voor bullshit bingo fans (en alle taalpuristen die nog wat taalfouten willen verbeteren): dit is dan een win-win situatie...

Liefs
Sunny

Puuzel

Zoals altijd geldt, de eerste die met het goede antwoord bij de tappers is, krijgt een gratis meter bier van de SUN!

De heer Brinksma moet op zakenreis naar Engeland en staat op het punt het vliegtuig te nemen als de telefoon gaat. Het is Lodewijk, de nachtwaker op zijn fabriek.

"Ik moet u dringend waarschuwen" zegt Lodewijk.

"Waarschuwen? Wat is er aan de hand?" zegt de directeur.

"Ik had vannacht een droom en zag daarin dat het vliegtuig dat u wilt nemen zal neerstorten. Als u deze vlucht neemt zal het uw dood worden..."



De directeur schrikt er zo erg van dat hij snel de boot naar Engeland neemt. Als hij op de boot zit ziet hij op het nieuws dat er een vliegtuig is neergestort. Hij kijkt nog eens goed en komt er achter dat dit de vlucht is

die hij wilde nemen. Wat Lodewijk voorspeld had is uitgekomen!

Zodra hij in Engeland is neemt hij contact op met Lodewijk.

"Lodewijk, bedankt voor je waarschuwing. Je had gelijk."

"Ik ben blij dat ik kon helpen", zegt Lodewijk.

"Maar Lodewijk, je zal ook begrijpen dat ik je zal moeten ontslaan", gaat de directeur verder.

"Dat begrijp ik meneer", antwoordt Lodewijk.

Waarom heeft de directeur Lodewijk ontslagen?

SUNmember nieuws

De SUN is vernieuwd! We zijn gemiddeld gezien iets jonger geworden en proberen op alle Scintilla-VriMiBo's acte de présence te geven. Dat is een duur woord voor we komen bier/wijn drinken en met jullie kletsen.

Zorg voor een warm welkom voor de nieuwe SUNleden Loddie, Denick en Marco!



Redactie: Jet, Loddie, Denick en Marco

E-SUN: sunmembers@scintilla.utwente.nl

Datum: vrijdag 10 februari 2012

Nr: 3 Jaargang: 24

STORES Hij is er weer!

De Scintillamuts!



Slechts 3 euro!

