

the Sun

COGITO ERGO SUN

Redactioneel

U komt toch weer?

Beste lezers,

De mogelijkheid doet zich eens in de vier jaar voor om een beetje inspraak in de politiek te tonen. (ja, momenteel iets frequenter, maar de oorzaak hiervan is u duidelijk, neem ik aan) Op feestjes kun je het niet maken om wel te verkondigen dat de benzine te duur is, terwijl je niet de mogelijkheid benut om te stemmen. Maar dan wat? Wat stemt SUN-lezend Nederland? Speciaal voor deze doelgroep heeft de SUN onderzoek gedaan naar een nieuwe partij: lijst Veldhoen...

Om te beginnen bekijken we uiteraard het programma. Google.nl biedt hier uitkomst, daar www.veldhoen.nl eigendom is van een bedrijf, en uiteraard hebben we geen zin hebben om alle alternatieven uit te zoeken! Eenmaal op de website klikken we vrolijk door naar het programma. Waar andere partijen grote lappen kleine lettertjes tonen, past het op mijn 1280*1024 precies op twee Internet Explorer vensters, in een aangenaam lettertype.

Mijnheer Veldhoen heeft 5 puntjes: Welzijn, welzijn, welzijn, welzijn en welzijn. Mooi, in het eerste puntje lezen we: "...en betere opvang kinderen mogelijk", puntje 3 bevat het onderdeel "Kinderopvang door familieleden stimuleren", en puntje 5 meldt vrolijk: "Verbeterde kinderopvang". Nou, als de partij daar niet serieus in is... Dit is tevens het enige puntje dat goed uitgelegd wordt. Een goede regel vind ik persoonlijk "Terugdringen wachtlijsten zorginstellingen", maar iedere vorm van uitleg ontbreekt, dus eigenlijk lezen we dat overal wel.

Mijn voorkeur zal de 22ste waarschijnlijk uitgaan naar een andere partij, zeker als ik nog verder lees: "Bevorderen van de paardensport". Ja maak het even... Dat zoek ik niet in de tweede kamer. Verder is het nuttig om nu voor de afsluiting vast de bronvermelding te doen, omdat die de professionaliteit niet ten goede komen. Let op: "<http://www.lijstveldhoen.freeler.nl>"

De SUN redactie

Puuzel

Maak met 8 achten het getal 1000.

Gebruik daarbij alleen:

optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en haakjes

Agenda

17 januari: Afstuderen Steven Leussink

21 januari: Lezing TNO-FEL

22 januari: 33^e Cantus Scintillae
2^e Kamer Verkiezingen

23 januari: Excursie Dutch Space

28 januari: TWEEFPA

29 januari: EEFBA

2 april: Excursie ESA/ESTEC

9 april: Symposium "Small is Great"

Sun says

W. de Jong: "In Nederland is arbeid duur en ruimte schaars, daarom kunnen we onze gevangenis beter in Polen bouwen."

Aldi van de week

Dit keer een artikel voor de klussende EL-er, maar dan niet op EL-gebied:

Figuurzaagmachine:

- 92 Watt
- verstelbare werktafel en 10 zaagbladen
- 1440 toeren/min.
- bladlengte: 127 mm
- maximale zaagcapaciteit bij 90 graden: 50 mm
- maximale zaagcapaciteit bij 45 graden: 15 mm



per stuk: euro 39.99

Recept

Dit keer het maken van een pizza voor 5 personen, en dan niet zo eentje uit het vriesvak van de supermarkt.

Benodigheden:

1 pak brooddeeg, wit of bruin naar smaak
4 a 5 kleine blikjes Tomaten puree (geconcentreerde)
Olijfolie
Kaas, melk
Italiaanse tuinkruiden
Alles dat je verder op een Pizza wilt.

Bereidingswijze:

* Maak 0.3 a 0.4 l saus aan door de tomaten puree met melk, olijfolie en de Italiaanse

tuinkruiden te mengen tot een geheel.

* Maak het brooddeeg klaar volgens de aanwijzingen op de verpakking. Eventueel Italiaanse kruiden en olijfolie toevoegen. Gedurende de voorgeschreven tijd laten rijzen.

* Rol het deeg uit tot een grote flap, die op je favoriete ovenplaat past.

* Leg het deeg op de oven plaat. Breng de saus gelijkmatig aan. Voeg tenslotte de kaas toe.

* Maak de pizza af naar smaak met bijvoorbeeld gebakken gehakt, champignons, salami, olijven, artesoekjes, uien etc.

* Bak de pizza af in de oven in circa 40 minuten (check de bereidingstijd voor brood op het pak).

Eet smakelijk!

Lieve Sunny,

Vandaag is het dan eindelijk 'de grote dag'. Vandaag gaat het gebeuren; het einde der tijden. Na vandaag is alles voorbij.

Geen onbezorgde kansloze dagen meer op de bank hangen met vrienden. Geen lange avonden zuipen zonder zorgen te maken over de kater de volgende ochtend. Ja inderdaad, vandaag ga ik afstuderen. Vanaf morgen zal mijn levenswijze moeten veranderen in dat van een ijverige arbeider. Tenslotte als ik mijn huidige levenswijze zou voortzetten, zou ik niet meer zijn dan een werkloze steuntrekkende sloeber. Hoe moet ik dan verder? Zullen mijn vrienden mij nog wel mogen?

Een ex-student-to-be

Best ex-studentje to be,

Iedereen komt dit punt in zijn leven tegen. Om uit dit diepe dal te komen zul je je moeten realiseren dat de levensweg wordt bewandeld met vallen en opstaan. Wanneer je daadwerkelijk in een diepe put dreigt te vallen is het echter belangrijk dat je weet hoe je moet vallen zonder weer iets te breken. Natuurlijk kun je altijd op je vrienden vertrouwen om je komende moeilijke periode te overwinnen, toch?